



K O M T U O O K
O P S C H O O L ?

P R O G R A M M A

van de Ouderavond, die gehouden zal worden in de
Chr.School te Weesperkarspel op Vrijdag 5 April
des avonds half acht.

- o -

1. Opening.
2. Gemeenschappelijk zingen.
3. Openingswoord door Ds. Joh. v.d. Wiel.
4. Zang en declamatie door Leerlingen.

5. P a u z e .

Hierin bestaat gelegenheid met 't onderwijzend
personeel de vorderingen en gedrag der leer-
lingen te bespreken.

6. ,, Onze Christelijk Nationale School," door den
heer E.J. Baadenhuysen.
7. Zang.
8. ,, De strijd ontbrandt."
9. Sluiting.
Gemeenschappelijk zingen.

- o -

In de pauze wordt een versnapering aangeboden.
Men wordt verzocht een kopje mede te nemen.

P SALM 25 : 6 .

Wie heeft lust den Heer te vreszen,
't Allerhoogst en eeuwig goed ?
God zal zelf zijn leidman wezen,
Leeren hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal 't gezogend aardrijk erven.

G EZANG 51 : 1 en 3.

Middelpunt van ons verlangen,
Trooster van 't ontrust gemoed,
Jezus, onze dankbre zangen
Loven Uwen liefdegloed.

Gij woudt van den hemel dalen
Op deez' diep bedorven aard,
En voor ons de schuld betalen,
Die ons bang gemoed bezwaart.

Liefd', in U is al ons leven,
Gij, Gij zijt ons hoogste goed !
Ja, Uw kruis heeft ons gegeven
Wat ons eeuwig juichen doet.
O, hoe zijn w'aan U verbonden,
Jezus, Redder, 's Vaders Zoon,
Onze harten, onze monden
Juichen dankbaar tot Uw troon!

G EZANG 217 : 1 .

Komt, laat ons voortgaan, kindren,
Want d'avond is nabij,
Het stilstaan kan licht hindren
In deze woestenij.
Komt, sterkt opnieuw den moed,
Den wandelstaf geheven,
Om hemelwaarts te streven !
Zoo wordt het einde goed.